

Ørreddamme ved Haarby Å eller Unge Ørreders Europæiske Dannelsesrejse

Går man en tur ad Møllevejs fortsættelse, forbi det nye Mosegaard-byggeri, ser man lige før broen over stryget en sti til højre. Her kan man vælge enten at tage den højre gren, som fører gennem skoven forbi fundamentet af den gamle mølle til de nye bebyggelser, eller den venstre gren, som kort efter deler sig i 2 parallelt løbende stier. Imellem disse stier tegner sig et antal fordybninger, nu til dels kamouflerede af nedfaldne blade og grene og lav, ny vækst. Disse fordybninger gemmer på en tildels glemt og lidt sælsom historie.

Haarby Elværk, i dag Sydvestfyns El og VVS, ejedes sidst i 1800-tallet af Hans Brünings-Hansen, en driftig og idérig mand. Omkring år 1900 fik han en forretningsidé, der i dag kan synes besynderlig: Syd for den øverste mølledam, i dag mellem de to stier, lod han udgrave et antal bassiner langs Haarby Å. I bassinerne avlede han ørreder.

Når disse ørreder var vokset til yngelstørrelse - teenage alder - lod han dem fylde over i store beholdere, som derefter fragtedes til Flemløse Station. Her blev de omladet til toget, som efter en længere Europarejse afleverede dem i Schweiz, hvor de endnu en gang omladedes til bassiner.

Her gik de unge ørreder så indtil de havde nået skelsår og alder - for ørreder kaldet portionsstørrelse - og kunne serveres på schweiziske og andre, for ørrederne udenlandske, restauranter.

Mon de mange europæiske restaurantgæster anede, at deres frokost- og middagsretter først havde set dagens lys, eller rettere vand, i fjerntliggende Danmark?

Marie Louise Pedersen
Haarby Lokalhistoriske Arkiv og Forening